

ISH My Language Day- 25th February 2025 – Dutch poetry

- Is there a deeper meaning?
- Is there a rhythm or is there no specific scheme used?
- Is it fun to read or listen to?
- Is it easy or more difficult to read and understand?
- Is poetry an art form?



Weggaan

Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dicht trekken
achter je bestaan en niet
terug komen, want je blijft
iemand op wie wordt
gewacht.

Weggaan is eigenlijk een soort
van blijven, niemand wacht dan
want je bent er nog, niemand
neemt afscheid want
je gaat niet weg.



Kaetjes rood

46 BEELDGEDICHTEN UIT HET KATWIJKS MUSEUM
Ton Hetebrij



Katwijkse Museum (Paul Wallet, 1879-1966, Olieverf op doek, 90x118 cm)



35 In afwachting, ca. 1909-1912



Wat drijft hen
naar het strand,
wat doen ze
bij de vloedlijn,
zes vrouwen,
in sprekend groen
en blauw en grijs,
kijken, dromen
hoopvol en gelaten,
de moed der wanhoop
koesterend
tegen beter weten in,
de horizon blijft leeg,
hun troost van samenzijn
is voor de kijker
de schoonheid
van het beeld.

(Ton Hetebrij)

KRAAI KALENDER



WANT
EEN
KRAAI
VERGEET
NOOIT
EEN VERJAARDAG

ILLUSTRATIES DANIEL TAVENIER - KWATRIJNEN TON HETEBRIJ



Creative minds

A collaboration between an artist and a writer, leads to a birthday-calendar with illustrations and 'kwatrijnen' about crows.

(Katwijk, December 2024)



Op het ijsfeestje van de witte raaf
val ik uit de toon: zwart en minder gaaf,
tussen al die pedante witte raven
voel ik me anders, als een witte raaf.

Januari



Wij zwervers zwermen boven sneeuw en ijs,
elfstedenkrabbelaars zijn niet goed wijs,
ruimte en horizon op oostenwinden,
daarachter wacht voor ons altijd een prijs.

Februari



Achter de maaiers zijn wij de snaaiers,
een inktzwarte wolk krassende kraaiers,
ook wij halen wat er te halen valt,
deze keer zijn wij de grote graaiers.

Juli



De zee

De zee, de zee,
bruisende, deinende
bewegende zee,
ga mee, de zee.

Golvende, kolkende,
eindeloze zee,
kom nu, de zee.

Nee, misschien later
ga ik mee, de zee,
verzwelgende zee,
misschien, maar nu nog niet,
neem alleen m'n verdriet maar mee.